



Fatih Erişmiş geçen hafta sosyal medyasında bir resim paylaştı.

Fatih Erişmiş de kimdir? diyenler için; Enerji Bakanlığında Uzman olarak görev yapıyor.

Merkezi yönetimin tam merkezinde bulunuyor.

İşlerin nasıl yönetildiğini de biliyor.

Önceki dönem Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı. Merkezi yönetimlerde ne kadar hassasiyetlere sahipse yerel yönetimlerde de tecrübeli.

Fatsa'mızın insanı.

AK Partiden milletvekili aday adayı.

Bu süreçte Fatsalılar olarak Fatih beyin destekçisi olmalıyız.

Seçilebilecek bir sıradan da adaylığını ısrarla istemeliyiz.

Resim payaştı dedim; resim yıllar öncesinden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir resim.

Resimde Fatih bey daha çok genç. Cumhurbaşkanımızda.

Her ne kadar seçim gündemi sönmüş olsa da yine de seçimlere dair süreç durmuyor. 14 Mayıs seçim günü olarak halen önümüzde duruyor.

Fatih beyin bu resmi paylaşmasının tabii ki bir arka planı vardır. Bunu biliriz.

Muhtemelen de Fatsa ve Ordu kamuoylarında tartışılmak istiyor. Cumhurbaşkanımıza yakınlığını bu fotoğrafla göstermek istiyor.

Dolayısıyla; geçen günlerde Fatih Erişmiş ile ortak bir dostumuzla sohbet ediyorken; “... **herkesten önce Fatih beyden fayda gelir bu memlekete ...**” dedi.

Aynı fikirde olduğumuz için sevindim.

Evet; Fatih Erişmiş çoğu çevrelerde pozitif anılıyor.

Aday adaylık süreci umarım adaylığa dönüşür.

Fatsa'nın, Ordu'nun ve Türkiye'nin milletvekili olur.

Başarılar dilerim Fatih Erişmiş...

\*

\*

\*

## **GÜVENİNİZ BOŞA MI ÇIKMIŞTI?**

Bilinen tabirle; lider olmak vasıf istiyor.

Kriz yönetmek ise liderlik...

Koca koca insanlar çocukca hareketler sergilerlerse beklenen liderlik kıvamına ulaşamamış olurlardı.

Onlardan beklenenin üzerinde sorumluluk almış olurlardı.

Tıpkı Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında çıkan adaylık krizinde olduğu gibi.

Neyse ki; milyonların umut bağladığı masayı dağıtıp son dakikada bir araya gelmeleri umutları yeniden yeşertmiş oldu.

Kimin dağıttığının ve kimin topladığının bu saatten sonra çok önemi yok.

Bu dağılmada her iki liderde de hata yok muydu?

Kesinlikle vardı.

Krizi çözsene. Müzakere etsene. Nedir bu acelecilik denilmedi mi?

6'lı masa geri dönüşü mümkün görülmeyen bir süreci yeniden topladı. Arabulucular devreye girdi ve uzlaşma sağlandı.

5'li masa yeniden 6'ya dönüştü.

Hatta memleket büyük bir deprem felaketi yaşamış, 13 milyon insan yuvalarından olmuş, halen enkazlar kaldırılamamış, ülkemiz genelinde ciddi krizlerle uğraşmaya koyulmuş bir toplumsal süreçten 6'lı masanın devrilmesi mi çıkacaktı?

Ayrışma yaşanmadı.

Büyük başarı ve diplomatik girişimlerle kriz aşıldı.

Masanın liderleri masayı toplama başarılarından dolayı övüneceklerdir, kuşkusuz.

Hani memleketin menfaatleri önemliydi?

Yeniden memleketin menfaatlerine dönüldü.

Lider olmak kolay değil.

Oysa ayağa değil, kafaya sıkmaktı ayrışmak.

Erken olmakla birlikte her iki lider de (Kılıçdaroğlu ve Akşener) büyük hatalarından dönmüşlerdir.

Krizi aşmışlardır. Uzlaşma anlayışını sergilemişlerdir.

Geçmiş olsun ey millet...

Güveniniz boşa çıkmadı.

Düğümü yine toplumun geniş kesimleri çözecek. Umutsuzluğa kapılmayınız. Çünkü çok çekişmeli bir seçime gireceğiz.

Taban kardeşdir. Zıtlaşmayacak, kutuplaşmayacaktır.

14 Mayıs seçimleri şimdiden bu dağılmanın yeniden "**KAZANANINA**" hayırlı olsun...

\*

\*

\*

## **BÜYÜK BİR MİLLET**

Yaklaşık bir aydır yerel yönetimlerimiz deprem bölgesinde.

Büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz canla-başla depremzedelerin

hizmetindeler.

Lojistiğiden-gıdasına, temizliğinden-sağlığına, güvenliğinden-altyapı oluşumuna tüm hizmetlerin vericisi durumundalar.

Bu yardımlaşma ve dayanışma anlayışı köklerimizden geliyor. Milli geleneklerimizin ve yaşam kültürümüzün bir tezahürü.

Tabii ki yerel yönetimlerin yanında kişisel duyarlılıklarımızda deprem sahasında olmayı gerektirdi. Nihayetinde öyle de oldu. Vatandaşlarımızın kişisel hassasiyetleri de anında yansıma gösterdi.

Türk milleti gerçekten büyük bir millet. Afet durumlarında anında kenetleniyor.

6 Şubat depremi de bunu açıkça gösterdi.