



Hiç kuşkusuz hayat pahalılığı birinci gündem. Anketlerde de ekonomik kriz ilk sırada. Geçim sıkıntısı, alım gücünün her geçen gün geri düşmesi ve zamlar.

Kim etkilenmiyor bu pahalılıktan?

Ne oldu da piyasalar bu kadar yükseldi?

İstisnasız her şey ateş pahası.

Alamıyoruz...

Beslenmemizin, barınmamızın, sağlıklı yaşamamızın temel gereksinimlerine ulaşamıyoruz.

Ülkemiz savaş halinde mi?

Güvenlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, gelecek kaygısı gibi kavramlar ikinci sırada.

İkincil sırada saydığımız kavramlar önemli mi; tabii ki ciddi manada önemli. Olmalı ki, geleceğimizi kurabilelim. Ülkemize güven duyalım. Demokrasimiz, hukukumuz, üretimlerimiz gelişsin.

Evde tencere dolmaz ve kaynamazsa sıkıntı var demektir.

Ekonomi yönetiminde kriz çıktı demektir.

Verdiğimiz vergiler refah düzeyinin sağlanmasında kullanılmıyor demektir.

Kamu kaynaklarının harcama yönü, yöntemi ve tercihi değişti demektir.

Her geçen gün düzelmesi beklenen

'yönetimsel'

kriz, aksine derinleşerek ilerliyor.

İlgili hiç bir kurum ön alamıyor.

"SABIR"

dilemekten başka bir yöntem bulunamıyor.

Oysa ekonomiler rakamlarla yönetilmeli. İktisat bir gerçekliğe dayanır. Sayılarla ölçülür.

Sabırla, dini ayetlerle, gözlerdeki ışıltıyla ekonomi yönetimi olur mu?

Neredeyse beş yıl önce 4 milyon nüfus yardım alırken bu gün 11 milyon nüfus yardımlarla yaşar hale gelmiş.

Bu hızlı yoksullaşmadan kimler kazanç elde ediyor?

Bunun siyasi rantı kimlerin elinde?

Evde kaynamayan tencere iktidarlar devirir beyler.

Refah seviyesi yükselmeli ki; siyasete güven gelsin. Güvenilmeyen, yönetemeyen iktidarlar koltukta kalamıyor.

Lütfen bu milletin sabrıyla oynamayın.

Gerçek dışı fiyatları bir düzene sokun. Dalga geçer gibi her gün fiyat artışı, fiyat düşüşü, piyasa ayarı gibi aldatmacalara bir son verin.

Bu milletin ilk sandıkta ne yapacağı belli olmaz. Aniden alaşağı eder, sizde anlayamazsınız.

*

*

*

Ordu ilimizin yer altı madenleriyle olan ilişkileri noktasında Ordu halkının sabrı sınanıyor.

Araştırmalara göre çok kıymetli madenlere sahibiz.

İl sınırlarımızın içinde kalan alanların yüzde 74'ü maden sahası ilan edildi.

Bu verilere istinaden yeni maden çıkarma ruhsatlarının verileceği çevreciler ve doğa ve çevre derneklerinin yetkililerince dile getiriliyor.

Turizm alanı ilan edilen Perşembe yaylasında maden ruhsatı verildiği çevreciler tarafından dile getiriliyor.

Mevcutta Fatsa sınırları içinde bir maden çalışması var zaten.

Yakınımızda ikinci bir ruhsatın verilmesi büyük yanlış olur.

Çünkü maden bulgusuna rastlanan alanlar çok yakın mahalle içi ve yerleşim yerleri.

Zaten ilimizde ciddi bir fındık tarımı yapılıyor. Dağ taş fındık bahçesi. Siz bu bahçeleri kestirip maden mi aratacaksınız?

Kaldı ki; fındık ürününden elde edilen gelir maden çıkartmaktan daha mı karlı olabilir.

Hesaplarını yaptınız mı?

Çevreciler ve doğa derneklerinin açıklamalarına dikkat etmek lazım. Ruhsat verildikten sonra ah-vah para etmiyor. Adam 'ben ruhsatımı almışım, kime ne' diyebiliyor.

Önemli olan yeni ruhsatların verilmemesidir.

Bana ne demeyin, bir gün gelir sizin mahallenin göbeğinde de maden arayabilirler...