



Artışları nasıl önleyeceksiniz?

Bunun mümkün olacağına inanıyor musunuz?

İnanmayanların çözüm önerisi var mıdır?

Bu gidiş nereye varır?

Pahalılık önlenbilir mi?

Akaryakıttaki önlenemez artış lojistik sektörünü çökertti, çıldırttı.

Kargolar işsizlikten yakınıyor. Nakliyeciler kontak kapatmış durumda. Çünkü mazot alamıyorlar. Alsalar da çok pahalı bir taşıma ücreti söz konusu olacak. Pahalı taşımayı kimler karşılayabilecek?

Bu onulmaz pahalılık kimin cebinden çıkacak?

Tabii ki toplumun tüm kesimlerinin cebinden.

Fakiri-zengini faturayı hepimiz birlikte ödeyeceğiz.

Sıkıntısını kim çekecek?

Elbette orta gelire sahip kesimler.

İnanın orta düzeyde gelire sahip kesimler krizin en çok zorlanan kesimleri olacak. Zengin zaten zengin, yoksullar zaten yardımlarla yaşıyor, fakat orta düzey kesimler faturanın en ağırını ödüyorlar. Kayıt altında olanlar kaçamayacaklar. Bütün yükü onlar sırtlayacak.

Dolayısıyla kayıtlı küçük esnaf ve emekli kesimler ödenecek faturanın esas muhatabıdır.

Dayanabildikleri kadar ödemeye devam edeceklerdir.

\* \* \*

## DIŞ POLİTİKA BAŞARISI

Türkiye son 15 gündür ciddi bir diplomasi trafiği yaşıyor.

Rusya – Ukrayna savaşı ile başlayan baş döndürücü bu diplomasi trafiği, “Antalya Diplomasi Forumu” ile tavan yaptı.

Bir süredir “Değerli yalnızlık” politikası uygulayan ülkemizin dışışleri; yeni bir dış politika anlayışına evriliyor.

İsrail cumhurbaşkanı, Azerbaycan Başkanı, Yunanistan başbakanı, Almanya başbakanı Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize geldiler.

Görüşmeler olumlu karşılandı.

Barışçıl olmakta fayda var. Kimseyle kavganın bir kazanımı olmuyor. Hatta kavgalı tavırlardan ötürü kayıplar bile oldu, olmakta.

Dış politikada yeni dünya düzeni “kazan-kazan” üzerine kurgulanmıyor mu?

O halde komşularla kavganın ne anlamı var.

Savaşta arabuluculuk adına birinci adım Türkiye’de atıldı.

Rusya-Ukrayna devletlerinin dışışleri bakanlarını Türkiye’de bir araya getirmek favkalade bir başarı.

Ermenistan dışışleri bakanının Antalya’ya gelmesi barışa yaklaşmanın önemli göstergesi.

Diplomaside başdöndürücü bir trafik yaşandı, yaşanacak. Bu yoğun diplomasi trafiği Türkiye adına olumlu bir durum.

Bu trafik hükümet adına da büyük başarı.

Türk dışişleri politikasının başarısı.

Bu başarı bölgede güven duyulan bir ülke pozisyonu ortaya koyar.

Umarım sürdürülür.

“Komşularla sıfır sorun” politikası “Değerli Yanlılık” politikasına evrilmişti. Her iki politikada da Türkiye kaybetti. Şimdi diplomasi konuşuyor.

Hükümetimiz yeni dış politika anlayışını devam ettirir sanırım...

Kavgalı bir komşuluk ilişkisi tüm taraflara zarar veriyor doğrusu.

\* \* \*

## **TARIMA DESTEK DOĞRU POLİTİKA DEĞİL Mİ?**

Tarım üretiminde tehlike çanlarının çalmaya başladığını yeni anladık.

Bu olumsuzluğun ortaya çıkması Rusya-Ukrayna savaşında yaşandı. Çünkü tarım ithalatımızın büyük çoğunluğu bu iki ülkeden yapılıyor.

Tarım üretiminde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye, uzun süredir tarım ürünü ithal ediyor. Türk çiftçisi zarar ettiği için tarımdan vazgeçmiş durumdaydı.

Gıda ürünleri sıkıntısı çekileceği öngörülerinin tartışıldığı gündemlerden sonra görüyoruz ki;

tarım üretimine büyük teşvikler geliyor.

Doğrusu da buydu zaten.

Ülkemiz tarımını dışa bağımlı hale getirmek yanlıştı.

Neler gördük değil mi?

Samanı dışardan almak gibi.

Buğday ithal etmek gibi.

Canlı hayvan ithalatı başlı başına bir tartışmaydı. Dolayısıyla et ithalatı komik geliyordu.

Kısaca; tarımda yapılacak ciddi destekler ülkemizi yeniden geçmişte olduğu gibi kendi kendine yeten ülkeler arasına yükseltir.

Yerli üretim, yerli kalkınma, yerli refah düzeyi yükselmesi demektir.

Sürekli yerli üretimler desteklenmeli...

Doğrusu yapılmış olmaz mı?

\* \* \*

# KÖTÜ GİDİŞE KİM DUR DİYECEK

Salı, 15 Mart 2022 14:21 -

---