



Fatsa'da geçen haftayı hareketli geçirdik.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanı Rıfat Hisarcıkloğlu Fatsa'da ağırlandı.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Fatsa Ticaret Borsasının ortaklaşa hazırladıkları programlarda bulundu.

Her iki odanın kıymetli başkanları Tayfun Karataş ve Ali Feyzi'yi tebrik etmeliyiz.

Sayın Hisarcıkloğlu; çeşitli etkinliklere katıldı. Fatsalı iş insanlarıyla yemek yedi, plaketler verdi.

Fatsa'ya bir **"TEKNİK LİSE YAPIMI"** sözü verdi.

Deniz Ticaret Odasının Deniz Bilimleri Fakültesine simülasyon merkezi yapımı sözü verdi.

Çeşitli işyerlerini ziyaret etti. Murat Kaçak'ın işyerine ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Ali Feyzi başkanın ricası etkili oldu. Bir gün önce de Ali Feyzi'nin işyerini ziyaret etmişti.

Aynı etkinlikler Ordu ve Ünye'de de yapıldı. Fakat Ordu ve Ünye'de Fatsa'daki kadar kapsamlı programlar yapılamadı.

Hisarcıklıoğlu Ordu, Fatsa ve Ünye'de iki gün kaldı.

Muhtemelen kendisi de memleketin üst düzey misafirperverliğinden memnun kalmıştır.

Valisinden-büyükşehir belediyesine, il ilçe ticaret odalarından-ticaret borsalarına, ilçe belediyelerine varana kadar resmi zevat misafirperver davrandı.

Tabii ki Fatsa'nın etkinliği daha çok öne çıktı, göze çarptı.

Bunda da Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş ve Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi'nin ortaklaşa planlamalarının etkisi oldu.

Karşılama, ağırlama ve uğurlama etkinliklerinde Fatsalı başkanlar başarılı oldular.

\* \* \*

Siyaset muhtemelen sahalara iniyor.

Gördüğümüz kadarıyla "Millet İttifakı" simaları sahalarda sık görünür oldu.

Milletvekilinden il-ilçe teşkilatlarına kadar olan yelpazede geniş kitlelere ulaşmak adına pazaryeri ve esnaf ziyaretleri somutlaşıyor.

Millet İttifakı zaten seçim istiyor. Bu isteğini sözlü olarak değilde sahalardaki çalışmalarından da anlıyoruz.

Gezilerde vatandaşlardan nasıl bir tepki alıyorlar bilmem.

Fakat hayat pahalılığının bu kadar can yaktığı bir süreçte karşılık bulurlar sanırım.

Çünkü alternatif gerekiyor.

Ancak karşılık bulamıyorlarsa da memlekette bir sorun var demektir. Güven bunalımı var demektir. Kararsızlık var demektir. Anketlerde de kararsızlar çoğalıyor sonucu çıkıyor. O halde muhalefet halen çeşitli bunalımları ve güvensizlikleri aşamamış.

Saha çalışmalarında muhalefet bu bunalımı sezinliyor mu acaba?

Olası güvensizliğin neden kaynaklandığını?

Aslında muhalefete sahalara inmek iyi gelir. Vatandaşların olası pozitif yaklaşımları motivasyon sağlar. Belki muhalefet politikacılarına kendilerine güveni temin eder.

Değil mi???

\* \* \*

6 lider bir araya geldi ve muhalefet cephesi güçlendi.

Bu buluşmadan çıkan fotoğraf bir umut olacak, olabilecek mi?

Türkiye siyasetinde uzun yıllardır böyle bir fotoğraf çekilmemişti.

Geleceğe umut olabilecek politikalarda bir buluşma yaşanmamıştı.

2018'den sonraki sistem olası umutları her geçen gün daha da geriletıyor. Sisteme tek adam sistemi deniliyor. Oysa Türkiye tüm kurum ve kuruluşlarıyla demokrasi anlayışıyla yönetiliyordu. Yeni sistem toplumsal demokratik kaygıları da beraberinde getirdi. Demokrasiden uzaklaşıyor hissiyatına yönlendirdi toplumu. Kuvvetler ayrımı kavramını bitirdi neredeyse. Kimse hukuka güvenmez oldu. Kuvvetler arasında adeta bütünlük oluştu. Yargı, yasama ve yürütme tek odakta birleşti. Bunu hep birlikte görmüyor muyuz?

6 lider "güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem" üzerinde anlaşta sayılır.

Zaten Türkiye'nin iyi veya kötü 1950 yılından bu yana bir parlamenter sistem tecrübesi vardı. 6 lider bunun daha güçlendirilmiş ve demokratikleştirilmiş çalışmasını bir kadro çalışması olarak yaptırdılar. Muazzam emekler harcadılar. Boşuna vakit geçirmemişlerdir sanırım.

Liderler; üzerinde anlaştıkları 22 sayfalık sistem metnini 28 Şubatta açıklayacaklar.

Bu anlaşma bile kararsız kesimlere bir umut olacak.

Gerçekten insanlar ciddi sıkıntı çekiyor.

Ekonomik kriz yaşıyor.

Geçim sıkıntısı çekiyor.

Hızla ilerleyen hayat pahalılığının karşısında kazançlar aynı oranda artmıyor.

Dolayısıyla umut olacak yeni sulara yelken açmak istiyor.

6 liderin verdiği fotoğraf umalım ki pozitif yansımalara yol açsın.

İktidarın da kendisine, politikalarına, planlamalarına çeki-düzen vermesini sağlasın.

Niye ki hep ezilen kesimler zarar görsün, kemer sıksın, yoksul hale gelsin?

Niye ki ülke gelirlerinden adil pay almasın.