

Ülkemizin güçlü siyasi iradeler tarafından demokratik kurallar çerçevesinde yönetilmesini kim istemez? Bu iradenin en can alıcı yönü demokratik olmasıdır. Demokratik sistemler güven verir. Bu güven hem uluslararası alanda hem de ulusal alanda ülkelerin önünü açar.

Demokrasisi, hukuku, özgürlükleri gelişmiş ülkelerin milli gelirlerinde de ciddi artışlar gözlenmektedir. Dolayısıyla demokratik sistemlerden korkmamalıyız. Özgürlüklerin önünü açmalıyız. İnsanlar fikirlerini, yaşam tarzlarını, inançlarını, kültürlerini, geleneklerini özgürce yaşayabilsinler.

Kritik günlerden geçiyoruz.

Terör, savaş ve ekonomi...

Bu üç olgu ülkemizin belini büküyor.

Hain terör örgütleri demokrasimizin önüne set örüyor.

Olağanüstü hal sistemlerinde yönetilmeye mecbur kalıyoruz. Bu yönetim durumu kalkınmamızın önünü tıkiyor. Demokrasimizi geriletıyor. Uluslararası küresel alanda yatırımlar açısından riskli ülkeler arasında yer alıyoruz. Yatırım yapılamaz ülkeler kategorisine düşüyoruz.

Bütün bu olumsuzlukların üstüne anayasa değişikliği teklifleriyle meşgul oluyoruz. Meclisimiz kutuplaşmış vaziyette. Oysa önceliğimiz kahpe terörden kurtulmak olmalı. Ekonomimizi düzlüğe çıkarmak olmalı. Toplumsal barışımızı sağlamak olmalı.

Her birey ülkenin düzlüğe çıkmasını arzular. Buna hiç şüphe yoktur.

Hepimiz daha güçlü, daha refah, daha güven veren, daha demokratik, daha kalkınmış bir ülkede yaşamak isteriz. Geleceğimize güvenle bakmak isteriz. Olası krizleri düşünmemek isteriz.

Umarım 2017 yılında toplumun beklentileri gerçekleşir.

Barış içinde yaşayan bir toplum haline geliriz. Kutuplaşmaların ateşine körükle yaklaşmayız.