

Bu haftada bir olayı ve Başkentte olanı biteni yazalım diyoruz. Ülkeyi yönetenlerin liderlerine yakıştırdıkları önemli slogan; “**Yeni Türkiye'nin İstiklal Mücadelesi Lideri**” İşte o liderin önemli iki adamından haftanın seçmeleri ve kendi ağızlarından söyledikleri. “Hayasız, haysiyetsiz, terbiyesiz, kucağa oturdu, oğlunun adaylığını garantilemek istiyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, istifa et demiş. Bu terbiyesizce bir açıklamadır, Gökçek görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli değildir. İstifa çağrısı senin haddin değil. Okkalı cevaplar hazırladım. 8 Haziran'a kadar hiç bir şey ifade etmem.

Biz kimin ne zaman havlayacağını biliriz.

Seçimlerde bu yapının kucağına oturdu.

Ankara'yı parsel parsel satmıştır.

Ateş çemberinden geliyoruz ve her şeye davamız adına katlanıyoruz, güzel insanlar adına katlanıyoruz. O yüzden Gökçek bakın 'sayın' demiyorum, bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor; bir yerlere yaranmak istiyor. Daha fazlasını bana söyletmesin. İçinde yazdığı konular, paralelci, damadı, eşi, çocukları, benim aileme girmek haysiyetsizliğini göstermesin. " açıklamasında bulundu. Bunları Bülent ARINÇ söyledi

Sazı aldı Melih GÖKÇEK ve başladı tellerine vurmaya; “Senelerdir yaptığın açıklamalarla hep partinin başına dert oldun. Bugünkü Bülent Arınç ne yapmak istiyor? **Dürüst politikacı söylediğinin arkasında durur.**

Eğer bir gün öyle bir gün böyle konuşuyorsan hükümet sözcülüğünde ne işin var? Ben seni paralel yapıdan talimat aldığın için tenkit ettim. Sana hakaret etmedim. İçine düştüğün çıkmaz, olayları açıklama yerine suçlu insanların telaşıyla hakaret dolu iğrenç bir üsluba dönüşmüştür. Keşke bana takındığın bu yiğitliğin onda birini Gezi olaylarında gösterseydin. Hakan Fidan'ın tutuklanma girişiminde gösterseydin. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin" ifadelerini kullandı

Arabuluculuktan başka yetkisi bulunmayan □ Başbakan Davutoğlu, Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarına ilişkin, " Yapılan her iki açıklama da hem partimizin, kuralları ve disiplini hem de ortak siyasi kültürümüz açısından yanlıştır, bizim için konu kapanmıştır" dedi.

Sonra sazı bize verdiler; Ortak siyasi kültürünüzde ve dinimizde yolsuzlukları örtmek de mi var? Yolsuzluk işleri disiplinde değil hukukta çözülür sayın başbakan. Size bir tavsiyede bulunalım. Hep beraber gidin İstanbul Belediyesi İSKİ eski genel müdürü Ergun Göknel'den özür dileyin, o sadece suyun klorunda yolsuzluk yapmıştı ve adalete de kendi partisinin belediye başkanı teslim etmişti, cezasını çekti. Siz koca başkenti parselleyerek satmışsınız disiplin ve ortak siyasi kültürünüzden bahsediyorsunuz. Batsın sizin siyasetiniz de, ortak kültürünüz de. Yine de size yardımcı olalım; **“Parsel parsel eylemişler dünyayı” türküsünü yazdığı için suçu rahmetli Mahzuni Şerif'e yığın gitsin, Melih'de nem kaldı söyleyiorum der, olur biter !**

BAŞKENTTE AK PARSELLER

Çarşamba, 01 Nisan 2015 10:05 -
